

Jezus leeft

tekst: Marcel Zimmer

muziek: Marcel & Lydia Zimmer, Denzel Ketting

© 2025 Celmar Music

O, wat een prachtige dag!
Het graf is leeg, waarin Jezus lag.
Zoals Hij gezegd had, zo is het gegaan:
Jezus is opgestaan!

Hij leeft, Jezus leeft.

Whooo

Hij leeft, Jezus leeft!

Ja, Hij leeft!

O, wat een prachtig verhaal.
Er is hoop voor ons allemaal.
Want Pasen betekent een heel nieuw begin,
God geeft ons leven zin.

Hij leeft, Jezus leeft!... (2x)

Bridge

Jezus won het van de dood
en maakt het leven eindeloos (2x)

Hij leeft, Jezus leeft!... (2x)

Jezus leeft!

Jezus leeft!

Wist je dat?

T&M: Marcel Zimmer

© 2015 Celmar Music

Wist je dat, toen er niks was,
geen wereld, geen heelal,
God toen echt al lang bestond
Hij was er altijd al.

Wist je dat de hemel en
de aarde zijn ontstaan
doordat God gesproken had?
Hoe wonderlijk gedaan.

*Wist je dat al lang
of wist je dat nog niet,
wat ik hier vertel?
Wist je dat al lang
of wist je dat nog niet?
Nou, nu weet je 't wel.*

Wist je dat: in het begin
was Jezus er al bij.
Hij was God en zonder Hem
zou er dus niks zijn
Wist je dat Hij ook als mens
op aarde heeft geleefd?
Zo liet Hij de liefde zien
die God voor mensen heeft.

Wist je dat al lang ...

Wist je dat Hij aan een kruis.
zijn leven voor ons gaf
maar toen op de derde dag
weer opstond uit het graf?
Wist je dat, wie Hem gelooft
voor eeuwig leven zal?
En dat Hij er voor je is,
altijd overal.

Wist je dat al lang ...

Jezus is de weg

Tekst & muziek: Marcel Zimmer

© 1993 Celmar Music

Jezus is de weg,
de waarheid en het leven.
Niemand komt tot de Vader dan door Hem.
Jezus is de weg,
de waarheid en het leven.
Hij is de weg tot God.

Want God hield zoveel van de wereld,
dat Hij zijn Zoon gegeven heeft,
zodat een ieder die in Hem gelooft
niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Jezus is de weg ...

Hij heeft de weg tot God geopend
door te sterven aan het kruis.
En door het werk dat Hij volbracht,
geeft Hij leven tot in alle eeuwigheid.

Jezus is de weg ...

Samen op weg naar Pasen

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser

Muziek: Marcel & Lydia Zimmer

© 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Refrein:

*Samen op weg naar Pasen
samen op weg - de toekomst tegemoet
samen op weg naar Pasen
samen op weg en weten het komt goed
samen op weg naar Pasen
geweldig dat dat kan en dat dat mag
samen op weg naar Pasen
en delen in Gods liefde, elke dag!*

Stilstaan bij zijn intocht
in de stad Jeruzalem,
stilstaan bij hosanna
tot de woorden: kruisig Hem!
Stilstaan bij zijn angsten,
bij zijn pijn en het verraad,
maar weten dat het leven
dankzij Hem weer verder gaat.

Refrein

Stilstaan bij de dingen
die Hij voor ons heeft gedaan,
stilstaan bij het kruis dat
je op Golgotha zag staan.
Stilstaan bij zijn leven
dat Hij voor de mensen gaf
en stilstaan bij de vrouwen
bij het openstaande graf

Refrein

Samen mogen lezen
van de weg die Hij moest gaan,
hoe Hij door zijn liefde
zelfs de dood wist te verslaan.
Voelen dat Hij meegaat,
voelen dat Hij in ons leeft,
het wonder van het Paasfeest
dat ons weer een toekomst geeft

Refrein

Het ei-lied

(Een nieuw begin)

tekst: Ron Schröder en Marcel Zimmer

muziek: Marcel & Lydia Zimmer

© 2025 Celmar Music

Eerst lag er een prachtig ei, dat was het begin
vanaf de allereerste dag zat jij daar binnen in
en toen je langzaam groter werd nam jij een slim besluit
je wilde verder, wilde meer en dacht: ik breek eruit

Eerst dacht je nog dat gaat vanzelf maar eieren zijn sterk
die breek je echt niet zomaar stuk, dat 's nog een aardig werk
het kost je heel veel energie en ook nog heel veel tijd
en 't kost je ook een beetje van je eigen veiligheid

*Wanneer je uit je ei breekt, word jij opnieuw geboren
Je zult van alles leren, van alles zien en horen.
Zo mag je leren vliegen, zo mag je leren lopen
en gaat er ook voor jou een nieuwe wereld open,
een nieuwe wereld open,
een nieuwe wereld open,
een nieuwe wereld open.*

Ook als je uit je ei bent moet je zelf echt aan de slag
en bouwen aan je toekomst in de wereld, elke dag.
Je zult vallen en weer opstaan, 't gaat soms goed en soms ook mis
maar je mag erop vertrouwen dat God altijd bij je is.

Refrein

Denk ook maar eens aan Jezus die voor ons zijn leven gaf
Hij brak door de dood heen toen Hij opstond uit het graf
Dit is echt geweldig nieuws, het geeft het leven zin
en voor wie Jezus volgen wil is er een nieuw begin
en voor wie Jezus volgen wil is er een nieuw begin.

Refrein